

Dogwalktrail Wintertrails Weekend

In het weekend van 16 t/m 18 januari ben ik met mijn hond Chanti afgereisd naar de Belgische Ardennen voor een gezellig wandelweekend. Dit weekend werd georganiseerd door DogWalkTrail hondenvakanties, onder begeleiding van 4 instructeurs. Na een voorspoedige reis in de zon, nadat het de gehele week geregend had, waren we aangekomen bij het huisje waar we zouden slapen en werd ik verwelkomd met een kop soep. Er deed een grote groep mensen en hun honden mee, dus we werden onderverdeeld over drie huisjes. De tuin was helemaal omheind dus daar konden de honden lekker met elkaar spelen. Nadat iedereen hun kamer had ingericht gingen we met de hele groep nog een avondwandeling maken in de buurt van het huisje.

De volgende ochtend hadden we uitgebreid ontbijt met vers gebakken brood van de bakker en ruime keus aan beleg. Ook de lunchpakketjes werden meteen klaargemaakt. Daarna vertrokken we voor de wandeling naar het stuwmeer van Nisramont. Aan de hand van opdrachten, waarvan sommige met kompas, moesten we de juiste weg zien te vinden. De tocht liep langs het stuwmeer en ging ook over de dam. Helaas konden de honden niet los lopen in verband met het jachtseizoen.



Foto 1: lunchen met uitzicht op het stuwmeer



Foto 2: het stuwmeer van Nisramont



Foto 3: even poseren voor de foto

Na deze wandeling konden degenen die nog energie over hadden een extra wandeling lopen vlak langs een riviertje. Een wandeling voor gevorderden met een goede conditie, aangezien er ook wat klim- en klauterwerk in zat. Dit lieten Chanti en ik ons geen twee keer zeggen natuurlijk.

Moe maar voldaan kwamen we aan het eind van de dag weer terug bij het huisje.

Daar werden door de rest van de groep al voorbereidingen getroffen voor het diner: gourmetten.



Foto 4: langs dit smalle paadje langs de rivier moesten we lopen

Zondag moesten we alles weer inpakken en na het ontbijt vertrokken we naar een natuurgebied in de buurt voor de laatste wandeling. Deze begon meteen met een steile klim en zo volgden er tijdens de wandeling nog een paar. Wederom hadden we erge mazzel met het weer, het was ongeveer 5 graden met een zonnetje. Oom hier moesten we weer door middel van opdrachten de weg zien te vinden.

Aan het eind van de wandeling terug bij de auto's nog wat lekkers en wat te drinken en we aanvaardden de thuisreis. Zodra we Nederland inreden begon het te regenen....



Foto 5: tijdens de wandeling



Foto 6: welke kant op?

Ik kijk terug op een geslaagd weekend. Het was goed georganiseerd en de sfeer was goed. Zeker iets om een keer te herhalen.

